



"DE KLINK"

Officieel orgaan en informatieblad  
van het

GENOOTSCHAP  
OUD ZANDVOORT

(OPGERICHT 11 DECEMBER 1970)

6e JAARGANG NUMMER 2 APRIL 1986

Losse nummers f 3.50

---

Redactie-adres : Keesomstraat 269,  
2041 XK - Zandvoort - telef. 02507 - 14621 -

---

## REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER

Het zal u opvallen, dat er deze keer een gecombineerde titel boven het openingsartikel staat, waarvoor de volgende verklaring mag dienen.

Zoals reeds eerder aangekondigd, heeft onze oud-secretaris, de heer P. Brune ook een punt gezet achter zijn taak als eind-redacteur van DE KLINK. Hij zal echter nog zijn medewerking blijven verlenen waarvoor ik hem heel erkentelijk ben.

Eveneens op eerdere datum heb ik zelf kenbaar gemaakt mijn plaats als voorzitter van ons genootschap beschikbaar te stellen. Ik zal mij ook als bestuurslid terugtrekken. Met groot genoegen heb ik vanaf de oprichting met het werk van ons genootschap mee mogen doen en denk daar met dankbaarheid aan terug. Bestuurlijke veranderingen is op gezette tijden een goede zaak en dus ook voor ons genootschap.

Wij zijn in het bestuur overeengekomen, dat ik mij nu alleen met de redactie van DE KLINK ga bezig houden, alwaar ik bijvoorbaat veel plezier aan beleef.

Bovenstaande betekent, dat er nu verdere aanvulling - wij hadden reeds een vacature - moet komen, waarvan de benoeming in de komende Algemene Ledenvergadering kan plaatsvinden (zie pag. 3)

Als kandidaat voor de functie van voorzitter, wordt door het bestuur voorgedragen, mw. Christien Kemp-v.d.Mije, die reeds een jaar deel uitmaakt van ons bestuur.

Ook nu weer roep ik u allen op om zo mogelijk deze ledenvergadering bij te wonen. We zullen het noodzakelijke met het aangename verenigen door het laten vertonen van een

speciale dia-serie door de heer Ab Bos. Het zal hierbij gaan om een overzicht van gebouwen in Zandvoort, welke in de na-oorlogse tijd zijn afgebroken.

In dit redactioneel voorwoord toch nog maar even opgenoemd, dat de laatste tijd de historie letterlijk en figuurlijk boven water kwam en wel in de vorm van een oud wrak bij het noorderstrand. Wellicht dat met het onderzoek door deskundige de echte waarheid omtrent de afkomst van dit wrak ook nog eens bekend wordt. Het is aardig te constateren, dat de oude naam van "Zijpedel" nu opeens door dit wrak begint te leven.

Graag breng ik nog eens dank aan allen, die steeds maar weer aparte foto's beschikbaar stellen, waarmee dit blad gesierd kan worden. Let vooral op de plaat op de hartpagi-na's van deze uitgave en aansluitend daarop het verzoek om voor onze rubriek "familiehoekje" nog eens in de oude doos te zoeken.

Onze binding met de folklorever. DE WURF en de Bomschuiten Botenbouw Club willen wij tot uiting laten komen door in iedere uitgave van ons blad ook nieuws uit deze organisa-ties aan u door te geven.

Nog eenmaal als voorzitter mag ik hier schrijven, graag tot een volgende maal.



### KORT NIEUWS

Het Genootschap Oud Zandvoort zal tesamen met de folklorever. DE WURF en de Bomschuit Botenbouwclub in september wederom deelnemen aan de zgn. "historische markt" in de Vleeshallen in Haarlem.

-----

++ WIN EEN LID VOOR HET GENOOTSCHAP ++

## U I T N O D I G I N G

voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die gehouden zal worden op WOENSDAG 14 mei 1986 in strandpaviljoen no. 8 "TREFPUNT", aanvang 20.00 uur.

### A G E N D A

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 1985
- x 3. Jaarverslag van de secretaris
- x 4. Jaarverslag van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
- x 6. Behandeling begroting
7. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
8. Algemene berichtgeving
9. Rondvraag
10. Sluiting

x stukken ter vergadering  
beschikbaar

### Toelichting op punt 7

Volgens rooster zullen dit jaar aftreden: Mw.K.Harkamp-Bluys, lid; Hr.T.R.Althuisius, wnd.penningm.; Th.Hilbers, voorz.; Chr.Wagenaar, lid.

Behoudens de hr.Hilbers, zijn de overige bestuursleden herkiesbaar.

Voor de functie van voorzitter stelt het bestuur voor: Mw.Chr.Kemp-v.d.Mije, die reeds deel uitmaakt van het bestuur.

Gezien het overlijden van de hr.J.Koning dient nog een vacature te worden vervuld

Voor de 2 vacatures bestaat de mogelijkheid om kandidaten voor te dragen, hetgeen 24 uur vóór de vergadering schriftelijk dient te geschieden.

Aansluitend zal door de hr.A.Bos een bijzondere serie dia's worden vertoond, van verdwenen panden in Zandvoort

## WELKOM NIEUWE LEDEN

- J.Kersten, Drilsmaplein 34, 2032 VV Haarlem
  - Mrs. W.C.Halderman, 63 Heijman Road Subburbs, Bulawaijo Zinbabwe
  - O.J.P.Brune, Elandstraat 37, 5581 CL Waalre (N.Br.)
  - J.Bakker, Lohengrinstraat 64, 1183 RG Amstelveen
- Nieuwe leden in Zandvoort:

- A.Molenaar, Fazantenstraat 5
- P.Verschoor Sr., Celsiusstraat 30
- R.Loos, Voltastraat 30
- Th.A.Loos, Pasteurstraat 14
- A.J.van der Werff, Reinwardtstraat 9
- Mw. M.Vogt, Koningstraat 34
- Th.B.Lefferts, Zr.Dina Bronderstraat 32
- A.Loos, Da Costastraat 19
- J.Lukkassen, Prinsessenweg 15
- Mw. M.J.Kroese - Paap, Koningstraat 66
- Hr.en Mw. J.Koper, Keesomstraat 267
- Hr.en Mw. J.Wassenaar, Emmaweg 12

## BIJ EEN AFSCHEID

Op 17 februari jl. werd ook het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort opgeschrikt door het bericht dat onverwacht was overleden, de heer Cees Zwaag.(61).

De heer Zwaag was een stille maar o zo hardwerkende man, die op het gebied van de historie voor Zandvoort zeer veel heeft gedaan. Zijn betrokkenheid met het werk van ons genootschap en daarnaast vele onderdelen van onze gemeenschap mag op deze plaats met ere worden genoemd en vervult ons met grote dankbaarheid.

Th.B.Hilbers, voorzitter



## ZANDVOORTS VOETBALELFTAL + 1937/38

Een foto ons ter beschikking gesteld door mevrouw Hilda Rawi - Weber, Boulevard Paulus Loot 83, alhier.

De namen luiden als volgt :

Achteraan staande van links naar rechts :

Piet Dijkstra; Herman Hetteling; Frits Zorn;  
Jan de Roode; Jan Hennis; Engel Paap (Punt);  
Max de Jong; Siem van den Bos; Max Cosman.

Vooraan van links naar rechts :

Tom Determan; Kees Schut; Harry Bloemendal;  
Barend de Roos; Arie Paap.

Hartelijk dank mevrouw Rawi : met het doen plaatsen van deze bijna een halve eeuw oude foto in "DE KLINK" zult u stellig velen nog een plezier doen --.



erfdeel worden omschreven en vastgelegd. Het eigenlijke erfdeel was een part in een huis met erve ten oosten van Ary Volkertsz. Groen. De koornzolder van dit huis moest tot gerief en gebruik van de bakkerij blijven, zolang zij dit bedrijf zouden uitoefenen. De halve wees Leendert, zo werd er beslist, heeft bij zijn meerderjarigheid recht op vier honderd Caroli gulden. Intussen was Adriaan van der Mije, de andere bakker overleden. Zijn weduwe Cornelia Groen dacht aan hertrouwen met Abraham v.d. Bergh uit Heemstede, doch wilde eerst zekerheid of zij dan het bakkersbedrijf in Zandvoort mocht voortzetten. - En Willem van der Werf vroeg weer een vergunning aan voor uitbreiding. 1765 was zeker een goed zandvoorts jaar ... In 1777 waren er nog steeds twee bakkers in Zandvoort als Willem een klacht indiende bij Schout en Schepenen. Hij mopperde: "sedert 1746 ben ik Meester broodbakker in Zandvoort; ik ben gereformeerd en diaken maar toch krijgt die andere bakker alle gunsten". Opa Cornelis van der Werf is al overleden als kleinzoon Leendert in 1782 meerderjarig wordt. In juli van dat jaar diende Leendert een verzoekschrift in om zijn grootvader te mogen opvolgen als boekhouder in drie vissersschuitjes, waarvan een kwart al zijn eigendom is. Ook wilde hij koffie en thee gaan verkopen, alsmede zout en zeep. Het zandvoortse bestuur gaat met dit alles akkoord ... Vijf jaar later verklaarde Leendert voor Schout en Schepenen niet in het huis van zijn vader te willen wonen en geen bakker te willen worden. Zijn voorkeur bleef uitgaan naar het tappen van brandewijn en gedistilleerd water. Ook hiermee ging men akkoord. In 1787, 30 jaar oud, keert hij echter Zandvoort de rug toe en vertrekt naar Lisse, nadat hij aan zijn vader drie kwart part in een vissersschuitje had verkocht ...

A.G.M. van der Oord - Wisker -  
+ Hoofddorp +



## NIEUWS UIT HET CULTUREEL CENTRUM

### Exposities -

Tot en met 27 april exposeert de zandvoortse kunstenaar

Roland van Tetterode in het Cultureel Centrum. Hij toont schilderijen, kamerschermen en grafiek.

Van ongeveer half mei tot eind juni organiseert het Centrum een tentoonstelling van tassen, beurzen en koffers. Niet een historisch overzicht van hoe men vroeger (en nu) zijn spulletjes vervoerde, van geld tot kleding, maar een greep uit een aantal partikuliere verzamelingen, die de tas tot onderwerp hebben. Iedereen kan van deze expositie genieten, omdat de tas enerzijds één van de gewoonste en meest gebruikte voorwerpen is, die we kennen, anderzijds in zoveel vormen gemaakt en gebruikt is, dat men zich zal verbazen over materialen en vormen. Heel herkenbaar en toch heel verrassend in zijn vele verschillende vormen, van miniatuurtjes tot hutkoffers.

### ZANDVOORTSCHE



### BOMSCHUIT BOUWCLUB

De Bomschuiten Botenbouwclub was een der vele deelnemers aan de grote manifestatie in de NZH-garage op 11, 12, en 13 april jl. t.g.v. in gebruikname van het nieuwe tram-busmuseum aldaar.

Dezelfde vereniging heeft opnieuw een paar interessante objecten onder handen genomen. Zo wordt er gewerkt aan de bouw van het voormalige postkantoor, het wachthuis van de tram met de "blauwe tram" en wellicht de karakteristieke "schaapskooien" van weleer.

-----

Dat de Bomschuiten Botenbouwclub graag haar werkstukken wil laten zien mag binnenkort weer blijken met een kleine expositie in de vitrines van de RABO-bank.



Deze o.i. prachtige reproductie ontvingen we in grote dank van ons lid Gerard Schoemakers te Enschede. Het origineel van dit kunstwerk, vervaardigd omstreeks 1610 en toegeschreven aan de haarlemse schilder Hendrik Cornelisz. Vroom, bevindt zich in het Rijksmuseum Twenthe



te Enschede. Het stelt voor een strandgezicht te Zandvoort. Links ziet men een visafslag. Verder getrokken vissersboten met een paar tentvormige hutten aan de duinvoet. Op de achtergrond verheffen zich toren en kerk; op een top van de zeereep staat de oude vuurboet ! -



## WIE DE JEUGD HEEFT .....

heeft de toekomst ! Een overbekend gezegde, waaruit vele verenigingsbestuurders echter nog altijd le- ring trachten te put- ten, vooral wanneer zij denken aan het voortbestaan van hun vereniging.-

Bovenstaand inderdaad "vertederend" plaatje uit Eindhovens Dagblad van onlangs, getuigt eveneens van aandacht geven aan kinderen, maar in dit geval kennelijk nadat deze zelf de kat de bel hadden aangebonden en voor hun vragen en wensen een willig oor vonden bij niet min- der dan hun eigen burgemeester ! Hier ziet men namelijk burgemeester Henk Bosman - geboren en en getogen Zandvoorter - "nuchter zaken doen" met kinderen op zijn maandelijks kinderspreek- uur in het gemeentehuis van de brabantse ge- meente Heeze.- Geen wonder dat dit loffelijk initiatief de aandacht van de media trok en ... daardoor in alle bescheidenheid ook van ons --

## FINANCIËN

Bankrelatie : Algemene Bank Nederland N.V. te Zandvoort; rekno. 56.57.38.305; gironum- mer van de bank : 9711 -

Gironummer van de vereniging : 4206723 ten name van het Genootschap "Oud Zandvoort"-

Contributie : f 15,- (minimaal) per jaar;

Donatie : f 25,- (minimaal) per jaar;

Extra giften : Zijn altijd welkom ! -

## GENEALOGIE VAN DER MEIJ (2)



Rederij-vlag

Wed.J.v.d.Werff-

Het verhaal over Jannetje van der Meij (Jans "De Kraai") is wel vaker verteld. Toch kun- nen we het niet laten hetgeen we in de vorige "KLINK" schreven hier nog te vervol- gen. Mevrouw van der Meij, Den Helder (zie het januari-num- mer van ons blad) reikte ons daarvoor te veel interessant materiaal aan. Daaruit blijkt, dat "tante Jans" - zo werd de destijds ruim 100-ja- rige ook wel genoemd - gelukkig soms zeer kwistig was met haar vertellingen over het verleden. Die gingen bijvoorbeeld over de zeven- tiger jaren van de vorige eeuw, toen het Noord- zeekanaal en de pieren van IJmuiden werden aan- gelegd. Het voorbereidend werk, waaronder het "wegkrojen" van het zand in zee, zag zij met eigen ogen o.a. tijdens wandelingen langs het strand naar Wijk aan Zee, in gezelschap van tan- te Griet en Ome Leen (van der Meij). Ome Leen (Leendert) was een broer van haar vader Maar- ten en was arbeider van beroep. Hij werd in 1821 te Zandvoort geboren en trouwde in 1846 met de visverkoopster Grietje Bakkenhoven. Vader Maarten was eveneens bij de visserij be- trokken. Een tijdlang voer hij als schipper op een bomschuit van de rederij van Kraai; vandaar zijn bijnaam "De Kraai" ! Maar ook "tante Jans" erfde, zoals we hiervoor zagen, deze bijnaam, die zelfs zo bekend was, dat toen zij eens een kaart uit Engeland kreeg toegezonden, gericht aan "Mej.Jans de Kraai te Zandvoort", de post geen enkele moeite had de kaart op het juiste adres te bezorgen. - Maarten van der Meij, voor- noemd, is ook schipper geweest op een bom- schuit van de reder "Jaap van Stropie". (van der Werff). Hoewel niet helemaal zeker, heeft deze schuit vermoedelijk de bij dit artikel af-





## HET WRAK VAN ZANDVOORT

Wanneer er ook in ons blad DE KLINK enige aandacht aan het wrak van Zandvoort wordt geschonken, dan zullen velen van onze lezers direct weten, dat het hier gaat om de restanten van een boot, welke in de vroege morgen van vrijdag 11 april plotsklaps uit het water van de zee staken ter hoogte van het Noorderstrand.

Juist omdat ons blad ook buiten de gemeente- en landgrenzen gaat is het goed hier even aandacht aan te besteden. Het spreekt ook vanzelf, dat een dergelijke gebeurtenis in ruime mate de aandacht mag krijgen van velen en ook al gekregen heeft. Temeer daar binnen 24 uur na ontdekking al het gerucht dat het hier zou gaan om het trotse schip "De Oude Zijpe", die op 22 september 1742 voor de kust van Zandvoort was vergaan.

Dat alles is een mooi verhaal en het gaat voor de rechtgaaarde Zandvoorter goed leven want de naam van het schip is blijven leven in een stuk duingebied, wat nog steeds de naam "Zijpedel" heeft. Terloops mag hier nog genoemd worden, dat de leiding van de Nicolaasschool in Zandvoort na de nieuwbouw aan alle lokalen en schoolruimten een specifieke Zandvoortse naam heeft gegeven. De kamer van het schoolhoofd werd "Zijpedel" genoemd.

Alles wat met boten heeft te maken is een stuk leven voor Zandvoort. Of dat nu de actieve Bomschuiten Botenbouwclub betreft of de geweldige hobby van de Zandvoortse zeilvereniging, Zandvoort als badplaats wil haar afkomst als visserplaats zeker niet vergeten en als een stukje erkenning maar ook herkenning prijkt boven op de carillontoren van ons gemeentehuis een zeilscheepje als windvaan ons rusteloos de windrichting aangevende.

Er hebben zich inmiddels een aantal deskundigen over de resten van dit oude schip gebogen en of het inderdaad het voormalige schip van Verenigde Oostindische Compagnie is geweest zal de tijd leren. We hopen onze lezers te zijner tijd daarover te kunnen berichten.



Het thans te voorschijn gekomen (nog) onbekende wrak.



Stranding van de Oude Zijpe op 22 september 1742.

## FAMILIEHOEKJE

Het aardige bij het plaatsen van een foto in ons "familiehoekje" is o.a., dat er zulke interessante verhalen aan zo'n foto verbonden kunnen zijn. Wij hebben nl. als uitgangspunt, dat de hier geplaatste foto minstens 50 jaar oud moet zijn, de mensen moeten nog met naam bekend zijn en minimaal één persoon moet in Zandvoortse klederdracht zijn. Al deze elementen hebben wij ook nu weer aangetroffen, toen wij voor deze rubriek de familiefoto kregen van het gezin Maartje Schuiten "van Menks de Ruifel" en Bert v. d.Veld "Bertje de Klerk". En daarmee zitten we dan midden in het verhaal, want als we dan met de jongste van dit gezin - op de foto ongeveer 2 jaar - Piet v.d.Veld "Picolo" aan tafel zitten om over deze geschiedenis wat te praten, dan mogen we constateren dat de foto uit 1904 is en genomen op de achterplaats van de woning aan de oude Kruisstraat. We horen dan dat de grootmoeder van Piet v.d.Veld met de vismand op de rug naar Haarlem trok, aldaar de vis uitventte en allerlei goederen mee terugnam. Deze werden dan heel eenvoudig voor het raam in de voorkamer gehangen en op deze manier werd een textielhandel opgezet. Je hoort dan dat het slenteren, het altijd wat zoeken, het kijken of er wat te vinden is onder één noemer is onder te brengen: ruifelen. Een zo kwam grootmoeder Menks aan haar bijnaam "de Ruifel". Maartje van Menks de Ruifel werd in latere jaren een begrip in Zandvoort. Zij had kennelijk de handelsgeest in zich, want haar winkeltje was een goed lopende zaak. Daarnaast trok zij elke week met de mand over de arm naar haar klanten om haar spullen aan te bieden zoals boezelbont, stoffen, ondergoed enz. of om even af te rekenen met degenen, die bij haar "op de pof" hadden gekocht. Poffen deden ook de varengasten, die voor ze naar zee trokken eerst nog wat baaiengoed haalden en hadden zij dan een "behouden teelt" (goede vangst) dan kwamen zij afrekenen en steevast een stuk scheepskaaï mee te nemen. Vader Bert v.d.Veld was een ander mens. Hij was doorgaans op z'n land in de duinen waar hij de handen vol had aan z'n 1000 roe (+16.000 m<sup>2</sup>) waarop aardappelen, erwten en tuinbonen werden geteeld. Ook daarmee kwam de handel naar boven want 2 dagen per week ging het met paard en wagen naar "de stad" om de échte Zandvoortse duinaardap-



pelen te verkopen. Het bezit van een paard beracht de noodzaak mee om stro en hooi te hebben en dat werd dan tegelijkertijd weer ingekocht. Niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor anderen in het dorp. Er waren in Zandvoort nog al wat paarden en deze handel groeide zover uit, dat het voorkwam, dat men per week een wagon stro en hooi nodig had om aan de vraag te voldoen. Een heel stuk geschiedenis met een accent op de handel en vrachtvervoer. Kijken we naar de foto, dan zien we het gezin - 5 dochters en 1 zoon - waarvan we hier de voornamen vermelden met tussen de resp. echtgenoten. Vooraan links Ko (D.Vader); 2e rij links Agnes (H.Heldoorn); in klederdracht - tot 89 jaar nog met kap op in de kerk - Maartje van Menks de Ruifel en daarnaast Bert v.d.Veld "Bertje de Klerk"; daarnaast Menks (W.Paap) voor sommigen beter bekend als "Willem de Zwijger"; voorste rij van rechts Pie (S.Draijer); daarnaast Kee (H.v.d.Heyden) en tot slot Piet die met zijn vrouw P.v.d.Mey onder de naam "Picolo" als vrachtrijder in de sporen van zijn vader bleef. Tot slot nog even de mededeling, dat Piet altijd een klein kereltje was en op de gym (OSS) zomaar Picolo werd genoemd. De naam draagt hij nog en als een soort eerbewijs siert deze naam ook de grote vrachtwagens waarmee de kleinzoons van Piet op dit moment de traditie voortzetten. Het was aardig om dit alles nog eens te vernemen.

## BESTUURSSAMENSTELLING

- Voorzitter : Th.B.M.Hilbers, Keesom-  
straat 269, 2041 XK -  
Zandvoort -
- Wnd.voorzitter : Ir.C.J.Wagenaar, Kostver-  
lorenstraat 23, 2042 PA -  
Zandvoort -
- Secretaris : J.Paap, van Lennepweg 14 I,  
2041 LG - Zandvoort; tel.  
02507 - 15967 -
- Penningmeester : J.M.Bluijs, Haltestraat 70,  
2042 LP - Zandvoort; tel.  
02507 - 14632 -
- Wnd.penningmeester : T.R.Althuisius, Louis Da-  
vidsstraat 12, 2042 LS -  
Zandvoort -
- Ledenadministratie : Mevr.H.Harkamp - Bluijs,  
Brugstraat 11, 2042 LG -  
Zandvoort; telef. 02507 -  
16929 -
- Leden : Mevr.C.C.M.Kemp-van der  
Mije, Oosterparkstraat 59,  
2042 AR - Zandvoort -  
: A.Koper, Willem Kloos-  
straat 9, 2041 BK -Zand-  
voort.
- Redactie-commissie van "DE KLINK" :  
De heren Hilbers en Paap,  
voornoemd en P.Brune -

Inlevering kopij juli-nummer uiterlijk 15 juni !

---

++ WIN EEN LID VOOR HET GENOOTSCHAP ++

---